

Avondgebed - 24 februari 2007 : *Jesu, meine Freude*

(Johann Franck uit *Geistliches Sion*, 1672 / melodie: Johann Crüger 1653)

Tussen elk onderdeel is er stilte (= witregels in de orde van dienst)
De stilte, het orgelspel en de zang zijn drie vormen van "Aandacht", van bidden.

- Orgel Variaties uit de koraalpartita "*Jesu, meine Freude*" van J.G. Walther.

- Tekst De dichter Johann Franck en zijn lied

- Orgel *Pastorale in F.* van Max Reger.

- Allen "Jezus mijn verblijden" (Recitatie - Zang - Orgel)

GEBEDEN Voorafgaand aan en tussen de gebeden respons: "Heel het duister"

- Orgel *Ciaccona in e.* van Dietrich Buxtehude

Heel het duis-ter is vol van luis-ter door uw licht,

de nacht is als de dag, net zo hel-der. Heel het

orgel: Teun de Joode

volgende avondgebeden: 31 maart (orgel & viool) / 28 april

Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,
't hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn Bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminne swaardig.

1 Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide, *ps. 23*
waar het vrede vindt,
't hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn Bruidegom.
Buiten U is niets op aarde *ps. 73*
zo beminne swaardig.

2 Als Gij mij wilt hoeden, *ps. 91*
ben ik voor het woeden
van de vijand vrij.
Laat de satan tieren
en zijn zege vieren,
Jezus staat mij bij.
Lijkt het wel of dood en hel
over mij schijnt los te breken,
Jezus is mijn vrede.

3 Oude slang wat raast gij ?
Muil des doods, wat blaast gij ?
Wereld, raas en tier,
vrees die mij wil dwingen,
hoor ik sta te zingen
onbekommerd hier.
Want Gods macht die houdt de wacht,
aarde en afgrond moeten zwijgen,
hoe zij mij ook dreigen.

4 Wat gij ook aan schatten,
wereld, moogt bevatten,
Jezus is mijn lust.
Ach, wat zou ik wensen
eer en hoop der mensen,
elders is mijn rust.
Smaad en nood en kruis en dood
zal mij, wat ik ook moet lijden,
niet van Jezus scheiden. *Rom. 8*

5 'Goede nacht', o zinnen,
die de wereld minnen,
weg uit het gezicht.
'Goede nacht', o zonden,
zie gij ligt gebonden,
komt niet meer aan 't licht.
'Goede nacht', gij trots en pracht,
en, mijn goddeloze leven,
'Goede nacht' voor eeuwig.

6 Wat zou ik nog treuren,
als de Heer der vreugde,
Jezus, binnenschrijdt !
Zij die God beminnen
zullen vreugde winnen
ook uit bitterheid.
Of mij 't kwaad naar 't leven staat,
toch zijt Gij ook in mijn lijden,
Jezus, mijn verblijden.